

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΨΙΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.7.2017**

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στη φετινή χοροεσπερίδα της Αψιούς η οποία συνδιοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και το Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων της κοινότητας.

Συγχαίρω τους οργανωτές και εύχομαι οι προσδοκίες τους από τη διοργάνωση της ωραίας αυτής εκδήλωσης να ευοδωθούν πλήρως. Κάθε εκδήλωση που διατηρεί και ενισχύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, και προάγει επίσης τη λαϊκή μας παράδοση, τυγχάνει ασφαλώς της πλήρους στήριξης μας.

Έχουμε υποχρέωση να μένουμε πιστοί στις παρακαταθήκες που μας άφησαν οι παλαιότεροι και να προασπίζουμε ό,τι μας συνδέει με την ιστορία και τις ρίζες μας, γιατί όλα αυτά μαζί λειτουργούν σαν πυξίδα για την πορεία που οφείλουμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Σε καιρούς μάλιστα δύσκολους όπως αυτοί που διανύουμε για την εξεύρεση μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης του εθνικού μας προβλήματος, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις μας δίνουν αντοχές και ισχυρά στηρίγματα για να προχωρήσουμε μπροστά, με εμπιστοσύνη στους στόχους και τις δυνατότητες μας.

Χαιρετίζοντας τη σημερινή εκδήλωση δεν μας διαφεύγει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, αυτό της ύπαρξης των ισχυρών δεσμών της κοινότητας με τους απόδημους και τους φίλους της.

Η Αψιού είναι μια κοινότητα που, πέρα από το εκπληκτικής γραφικότητας τοπίο της, που απλώνεται τόσο προς την ορεινή όσο και προς την θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία με στοιχεία που συνδέονται με την οικονομική ενασχόληση των κατοίκων της, τις καλλιέργειες και τα φυσικά πετρώματα της περιοχής - τα οποία εξακολουθούν να θέλγουν τους γεωλόγους και τους ερευνητές - καθώς ακόμα με τη θρησκευτική λατρεία και τις παραδόσεις μας. Το γνωστό μοναστήρι της Παναγίας της Αμιρούς είναι πάντοτε σημείο αναφοράς της κοινότητας, όπως και η εκκλησία του Αγίου Επιφανίου και το εκκλησάκι της Παναγίας της Γαλακτούσας.

Οι απόδημοι της κοινότητας δεν είναι δυνατό ποτέ να αποσυνδεθούν από την ομορφιά της Αψιούς και όλα τα σημαντικά άλλα στοιχεία που δηλώνουν την ταυτότητα και την καταγωγή τους.

Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να σημειώσω ότι είμαι ενήμερος και για τις στενές σχέσεις της Αψιούς με την κοινότητα της Αργυρούπολης Κρήτης. Η προ δεκαεσσάρων χρόνων τελετή αδελφοποίησης των δυο κοινοτήτων και των δημοτικών σχολείων τους, μαζί με τις ανταλλαγές των επισκέψεων και τη συνεργασία που έκτοτε αναπτύχθηκε, έχουν επισφραγίσει τους αδελφικούς δεσμούς όλων μας με την Κρήτη, που είναι δεσμοί ψυχής και κοινής εθνικής ταυτότητας.

Συγχαίρω τόσο την κοινοτική αρχή όσο και το σύνδεσμο αποδήμων και φίλων Αψιούς για τη συνολική δράση τους και εύχομαι σε όλους κάθε καλό για τη συνέχεια.

Σας ευχαριστώ.